

OEGANDA: ONSCHULDIG OF SCHULDIG: IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN ADVOCaat

Foto enkel ter illustratie



STEL JE EEN MAN VOOR. Laten we hem John noemen. John komt uit Oeganda. Op een dag wordt hij opgepakt op straat. Hij wordt beschuldigd van gewelddadige diefstal en wordt meegenomen naar het politiebureau. Vervolgens maakt het Parket een dossier op voor zijn zaak. Na het opstellen van zijn dossier wordt John overgeplaatst naar de centrale gevangenis in afwachting van zijn proces. Daar wacht hij op zijn lot. Tevergeefs. Maanden lang. John is analfabeet en arm. In de gevangenis probeert hij te overleven. Daar moet je vindingrijk zijn om te overleven. Met de hulp van een andere gevangene, die in zijn naam schrijft, schrijft hij zijn 'probleem', zoals John het vertelt, dat hij stuurt naar de gevangenisautoriteiten. Zonder een echt antwoord.

John heeft geen familie die hem kan steunen en zijn zaak kan opvolgen van op afstand. De jaren gaan voorbij zonder dat John voor een rechter verschijnt. Hij vreest te sterven achter de tralies zonder ooit de kans te krijgen zich te verdedigen of op zijn minst zijn zaak uit te leggen. Op een dag komt John te weten dat advocaten gratis juridisch advies geven aan gevangenen. Hij schrijft zich in op de lijst van gevangenen die juridische hulp nodig hebben. Hij ontmoet er een van de advocaten die gestuurd werd door Advocaten Zonder Grenzen om de gedetineerden te helpen. Na hun gesprek brengt de advocaat John's zaak voor een rechtbank. De rechters stellen vast dat er niet genoeg bewijzen zijn in het dossier van John om zijn detentie te rechtvaardigen. Zij spreken John vrij. John is eindelijk vrij, na 10 jaar achter tralies zonder een serieus onderzoek noch vonnis.

Zonder de interventie van de advocaat begeleid door Advocaten Zonder Grenzen, zou John nog steeds onwettig gevangen zitten. Het geval van John is jammer genoeg niet uniek, noch in Oeganda, noch in andere landen. Gedetineerden worden vaak weggehouden van het gerecht. Hun meest fundamentele rechten worden niet gerespecteerd, zoals het recht niet gefolterd te worden, het recht veroordeeld te worden in een redelijke tijdspanne of het recht op een advocaat. Fundamenteel kan niemand het recht op vrijheid ontnomen worden zonder schuldig of onschuldig gevonden te worden door een rechtbank.

Doe een gift van 48 euro opdat zestien Oegandese advocaten opgeleid worden om de rechten van minderjarigen die in onwettelijke voorlopige hechtenis zitten te verdedigen.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar.

IBAN: BE89 6300 2274 9185 - BIC: BBRUBEBB
WWW.ASF.BE

Advocaten Zonder Grenzen 